



Maj 2008

BRUKS.

anvisningen nr 6

Museet öppnar 17 maj

När detta skrivs är det febril verksamhet på museet. Föremål flyttas, vissa plockas undan, mattor byts, allt dammas och torkas och dammsugarna går dagarna i ända. Det blir inte bara ett rent och fint museum, utan även utställningarna görs om och inte minst har vi två nya utställningar att erbjuda. "Soldattorpen i Åkers socken" och "Flygfoton över Åker 1940 – 2007".

Utställningen "Soldattorpen" visar bilder på torpen och på karta framgår var de ligger (eller i vissa fall låg). Här levandegörs en historia som började på 1600-talet och varade till i början av 1900-talet. Här berättas om de soldater och deras familjer som bodde på soldattorpen och hur de hade det i sin vardag. Här finns även information om indelningsverket, soldatens vapen, sjukvård och inte minst hur torpet skulle se ut. Det är Elis Hedman, medlem i vår förening och en riktig entusiast, som har åstadkommit detta. Det går även att köpa en bok eller en CD-skiva med allt underlag som Elis tagit fram.

Utställningen "Flygfoton över Åker 1940 – 2007" har Harry Lindblad som fotograf och ansvarig. I utställningen, som omfattar många foton, kan du studera hur Åker vuxit och förändrats under stor del av 1900-talet fram till 2007. Här finns även två kartor från 1700-talet som visar på delar av dagens centrala Åker. Jag lovar att ni känner igen er, men mycket, mycket har förändrats.

Hembygdsföreningens styrelse

Årsmötet genomfördes den 13 mars och följande styrelse utsågs.

Ordförande – Pehr Bengtsson, omval på ett år

Sekreterare – Yvonne Lundström, vald till 2009

Kassör – Inger Johansson, nyval på två år

Styrelsemedlem – Evert Lidén, vald till 2009

Styrelsemedlem – Marianne Hagberg, vald till 2009

Styrelsemedlem – Irene Mellqvist, omval på två år

Styrelsemedlem – Dag Carlqvist, nyval på två år

Styrelsesuppleant – Sonya Lundquist, nyval på ett år

Styrelsesuppleant – Kjell Björkman, nyval på ett år

Verksamhetsberättelsen för 2007 kan du som har Internet läsa på vår hemsida www.akershembygd.se.

Bussresa till Västanfors

I vår- och sommarprogrammet finns ett arrangemang den 16 augusti som avser bussresa till Västanfors. Huvudansvarig för detta arrangemang är Mariefreds hembygdsförening. Här följer lite mer information om denna resa.

- Kl. 0815 avfärd med buss från Åkers Folkets Hus.
- Ca 10.45. Ankomst till Västanfors hembygdsgård där personal möter.
- Ca 11.00. Gemensam lunch i stora Logen. Buffé: kallskuret, kycklingbröst potatissallad, grönsallad, bröd o smör, dryck till maten och kaffe.

- Stugorna på området kommer att vara öppna, några med personal, även herrgårds-museet kommer att vara öppet. Var och en går runt på egen hand, ingen kostnad. Området är vackert beläget invid Strömsholms kanal. Här finns ett flertal sevärigheter inom gångavstånd. Gångvägar och stigar är lätt framkomliga. I Ekomagasinet, som tidigare var sädesmagasin, finns bl.a. en gammaldags handelsbod.
- Kl 14.00. Bussen avgår med färd till Åsby trädgård där vi kan strosa omkring och titta på allt det vackra innan de stänger kl. 16.00
- Hemma cirka 17.30.

Resa inklusive besöket och lunch kostar 230 kronor. Betalas i samband med resan. **Anmälan sker senast 8 augusti** till Ulla Eriksson, 211 29 eller Birgitta Eriksson, 109 68.

Åkersbor berättar

Dansbanan tjuugo år

Berättat av Allan Engquist för Harry Lindblad, som skrev.

Hösten 1987, eller om det var tidigt 1988, läste jag en artikel i Strengnäs Tidning om dansbanan i Hjorthagen, Mariefred.

Danserna i Hjorthagen hade upphört i slutet av 1970-talet på grund av stora störningar av raggare från Södertälje. Dansbanan, som hade byggts 1968, låg ju på slottets mark och dom ville inte ha något bråk och skadegörelse. Sista året, 1979, hade dansbanan drivits av IFK Mariefred, därefter plockades den ned och kom att lagras hos Queckfeldt i Toresund. Där blev den liggande, därför att ingen lämplig plats hade hittats för att uppföras på nytt.

Efter att ha läst tidningen fick jag en tanke om man på något sätt skulle kunna köpa dansbanan. Pratade först med Bertil Andersson, han var ju intresserad (men inga pengar). Så tog jag mej för en kväll att ringa upp Ebbe Sundberg, som mot all förmodan, tänkte på idén om ett köp. Det tog inte många dagar innan vi, Ebbe Sundberg, Bertil Andersson, Hans Almstedt och jag satt i en bil på väg ut till Queckfeldt.

Där hade dansbanan legat nedplockad i många år. En del låg under presenning medan bl.a. golvbräder låg inne på en loge. Ebbe förhandlade med Queckfeldt om ett köp, och så blev det. Den gamla dansbanan från Hjorthagen kom så att transporteras från Toresund till Åkers styckebruk.

Så kom frågan, var skall den byggas upp igen? Efter några dagar gick vi runt med Ebbe Sundberg i Engelska parken. Vi gick in genom bortre grinden och såg på platsen där gamla trädgården hade legat, med vy mot Löta skola. Sen gick vi längre upp förbi hundgravarna fram mot det område som skulle bli den plats som blev byggplats. Innan man kunde starta detta stora projekt i ideell regi, måste en del sponsorer utöver Åkers skaffas, samt att övertala en person att bli arbetsledare – det blev Kent Hedberg. En stor del av det material som fattades lovade Holger Hjelm att bruket skulle hålla med.

Så var det bara att köra igång. Det var mycket slit och för många ett ovant arbete, både kvällar och lediga helger, men det var också många roliga stunder. Det kan Ellen Nilsson intyga, hon som varje gång, när dom jobba där, kom med kaffe. Och i början av augusti var allt klart. I samband med invigningen av Museet 13 augusti 1988 invigdes också dansbanan. Som första par på banan svävade Bertil och Ellen Nilsson ut i en vals till tonerna av sonen Tolles trio. Senare fick paret Nilsson en gjuten minnestavla uppsatt vid dansbanan.